



Liturgie van de Gereformeerde Kerk PKN Nieuwkoop

Zondag 20 oktober 2024

Voorganger: Leo Koot

Vorbereiding

Welkom

(allen gaan staan)

Bemoediging

Onze hulp is de Naam van de Heer,

(allen) *die hemel en aarde gemaakt heeft.*

Drempelgebed

Psalm van de zondag

Lied 8a: 1, 3, 5 en 6

(allen gaan zitten)

Smeekgebed

(afgesloten door):

...., om dit alles zingen wij u.

2x Heer ontferm u, Heer ontferm u, Heer ontferm u.

Gloria lied (behoudens in de advents- en veertig dagentijd)

Lied 217. De dag gaat open voor het Woord des Heren.

Dienst van het woord

Groet

De Heer zal bij u zijn!
(allen) *De Heer zal u bewaren!*

Gebed van de zondag

Toelichting op dienst.

Lied 162. In het begin lag de aarde verloren.

Eerste lezing

Het zonnelied / Loflied op de schepselen.

Lied 325. Dat Woord waarin ons richting werd gegeven.

Tweede lezing

Mattheüs Lucas 9: 1-6

Lied 839: 1 en 2 . Ik danste die morgen toen de schepping begon.

Derde lezing

Uit het Testament van Franciscus van Assisi

Lied 839: 3 en 4 . Ik danste die morgen toen de schepping begon.

Uitleg en verkondiging

Dienst van het delen

Dankgebed en voorbeden

(elke voorbede wordt afgesloten door:)

....., zo bidden wij:

(allen) *Hoor ons bidden, God, en luister wees nabij in licht en duister*

Stil gebed

Onze Vader

Liedboek blz 1355: Maak mij een werktuig van uw vrede. (lezen/bidden)

Vredeswens

Mededelingen

Inzamelen van de gaven

Gebed over de gaven

Slotwoord

Lied 1014. Geef vrede door van hand tot hand.

Zegen van broeder Leo.

(broeder Leo was de rechterhand van Franciscus van Assisi)

(allen) *Amen*